

# Ik wilde met hem sterven

Lied van Tomas

tekst: Andries Govaart

muziek: Christiaan Winter

$\text{♩} = 100$



1. Ik wil - de met hem ster - ven, maar moet nog le - ren le - ven.  
2. Ik kan nog niet ge - lo - ven dat hij zo laag ver - ra - den  
3. Ik kan geen af - scheid ne - men zo - lang ik niet kan zor - gen

$\text{♩} = 100$



Ik wil - de hem echt vol - gen, maar ken nog niet de weg.  
door God en mens ver - la - ten ver - minkt is en ver - moord.  
voor zijn ge - teis - terd li - chaam, de won - den heb ge - voeld.



4. Ik heb hem niet ge - zien zijn vre - de niet ont - van - gen



ge - van - gen en om - slui - erd door on - ge - richt ver - driet.



5. Scheur de slui - er, breek bij me in, sta in mij op, wis de tra - nen,



wees de weg, wens mij vre - de. weg, wens mij vre - de.